

de Moeial

[Home](#)[Nieuws](#)[Interviews](#)[Reportages](#)[Cultuur](#)[Opinie](#)[Sa](#)

Liberté, Egalité, Fraternité et VUB

Artikel gepubliceerd op 28 november 2018 om 13:00

[Tweeten](#)[Vind ik leuk](#)

Daniel Acke

© Marit Galle

L'Année de la France: meer dan camembert

Door Lien Delabie

God creëerde een hemel op aard. Hij plantte er de meest frisse lavendel, liet er de puurste wijn stromen, de ruwste bergen en de witste stranden. Hij noemde het Frankrijk en ter compensatie creëerde hij de F luiden de clichés toch. In anderhalf uur tijd kunt u zich al op Franse bodem bevinden vanuit Brussel, mac die weirdos met baretten nog vaak étrangers voor ons. Hoog tijd om te verbroederen met de post-Napol VUB nodigt u met 'l'Année de la France' een heel jaar lang uit om het stokbrood te breken met onze zuiderb

Wie nog niet van l'Année de la France gehoord heeft, leeft vast en zeker niét onder een steen. Een korte ver

onze rector op de Academische Opening liet ons voor het eerst kennismaken met het concept, maar verdere bleef tot nu toe uit. Mogen we nu ongegeneerd Franse wijn naar binnen sloeberen, vraagt u zich misschien aard van dit curieuze evenement uit te spitten, hadden we een gesprek met één van de bezielers van h professor moderne Franse letterkunde Daniel Acke.

“Het idee gaat uit van de Franse ambassade. Gedurende één academiejaar mogen wij met hun finan Frankrijk in de kijker zetten. Enerzijds moet het de samenwerkingsverbanden tussen professoren en onderz in België en Frankrijk stimuleren, maar ook de student wordt in de kijker gezet. Als Vlaamse student kan je ‘buddy’ toegewezen krijgen, wat een uitwisseling van cultuur en kennis tussen beiden zou moeten aan Daarmee wordt ook de talenkennis van de VUB-student bevorderd. Tot slot organiseren we ook tal van met een Franse insteek.”



De Resto staat nu al in rep en roer

Die evenementen worden dan ook het chef d’oeuvre waarmee *l’Année de la France* wil uitpakken. Een wijnavond wordt georganiseerd, verzekert prof. Acke, maar het gaat veel verder dan dat. In principe z faculteiten erbij betrokken worden, onder meer via gastlezingen in verschillende departementen. In nove een studiedag over Franse en Belgische vrijmetselarij, evenals een debat over palliatieve zorgen. Het engage VUB zo graag bekend voor wil staan, moet naar voren komen via die lezingen. Evenals haar blik op de st zelf: idealiter vinden er ook enkele activiteiten buiten de campus plaats.

Verwacht u dus aan filmavonden, auteurbezoeken, concerten, lezingen en kritische debatten. Toch zal de VI zoals steeds wat initiatief moeten nemen: promo is niet VUB’s sterkste kant. Een kalender op de universit zou soelaas moeten bieden. Eén iets waar de student echter niet omheen zal kunnen is de geplande gastr week in maart. Naar verluidt staat de keuken van de Resto nu al in rep en roer: het gebeurt niet iedere escargots geserveerd zullen worden. Onze *appétit* is nu al *bon*.

Gezien de Franse ambassade bovendien zo gul is, kunnen ook wij als student voorstellen tot activiteiten ind bakcursus pistolets, een concert van een Charles Aznavour-imitator, een workshop *french kissing...* zolan; Frans is! *Soit*, wie nodigt Marine Le Pen uit?

Voor de hele Franse kalender kunt u hier terecht: <http://www.vub.ac.be/fransjaar/#open-activiteiten>

0 opmerkingen

Sorteren op



Voeg een opmerking toe...

Plug-in voor Facebook-opmerkingen

RSS **Archief** **M**